

**Van:**

**Verzonden:** woensdag 12 augustus 2020 13:34

**Onderwerp:** Einde van de democratie en grondrechten?

Beste raadsleden en college van B & W,

Ik deel met u de brief die een vriendin van mij vanochtend aan uw collega's in Friesland heeft verstuurd. ik sta volledig achter de inhoud van deze brief en wil ook u oproepen om goed na te denken over de maatregelen en bevoegdheden die wellicht worden ingevoerd.

Het mag toch niet zo zijn dat onze rechten afgenomen worden, dat de overheid alles overneemt wat bij ons mensen thuis hoort?

Ik hoop echt dat u dit serieus neemt en dat u staat voor een democratie, die nu, door alle huidige en voorgenomen maatregelen, ten dode lijkt opgeschreven.

Hartelijke groeten,

.....

Goedemorgen Raadsleden & College,

Hierbij neem ik de vrijheid en de moeite u ernstig te waarschuwen. U als raadsleden hebt een stem en een plek om dit te bespreken.

Ik merk dat men binnen overheden en gemeenten nu verder en verder wil kunnen gaan met het afnemen van onze bevoegdheden en die wil verruilen voor bevoegdheden van de Overheid.

In Duitsland mag men nu corona besmette kinderen uit huis halen, tegen de wil van de ouders in. Dit is het kapot maken van de **natuurlijke** bevoegdheid en het recht van mensen om hun eigen gezin te beschermen en daar te kunnen zijn wie en wat je bent, Ouders en liefdevolle gezinsstructuren mogen dan door Jeugdzorg vervangen worden. De Overheid neemt rollen op zich die zij niet heeft.

In ons land wil burgemeester Bruls, die erg veel brult, de bevoegdheid van burgemeesters ook uitbreiden tot achter mijn voordeur.

Men wil onder mijn huid komen, en achter mijn voordeur. Dus mijn grenzen zijn niet langer van mij???

Hoe in godsnaam denken deze mensen dat zij dat recht kunnen nemen onder het mom van een ziekte?

Ik maak mij ernstige zorgen zo langzamerhand. We eindigen zo als opgehokte slachtkippen.

Het gaat allemaal veel te ver met die maatregelen en de dwang. Daar komen ongelukken van. Nu al worden sommige mensen heel agressief en ik kan me daar iets bij indenken. Want het is alsof er een recht ontstaat om mensen asw te verkrachten. Het voelt net zo. Geloof me ik ben een vrouw en kan dat weten. Onder mijn huid en achter mijn voordeur hoor IK de baas te zijn, niet de Overheid!! En als dat niet wordt gerespecteerd, komt er iets naarboven in mensen .

Als burgers brengen dit soort maatregelen een oerinstinct in je naarboven, en dan moeten wij ons gaan verdedigen.

Want het is als een naderend geweld. Een bedreiging die niet meer is toe te staan. Dan krijgen burgers de plicht zich te gaan verdedigen. En als dat niet in de rechtszaal kan, dan moet dat anders. Dat is geen rationeel iets, maar een natuurlijk iets, wat ook geldig is. Het recht om je te verdedigen, als je aangevallen wordt.

Het geweld wat kinderen nu al ervaren, en ouderen die in tehuizen zitten, gaat steeds verder.

Ik hoop dat u begrijpt dat daar echt een burgeroorlog door gaat komen, en dan is het te laat voor mediaten.

Dan gaat het helemaal los.

Indachtig de vreselijke gevolgen van een Franse Revolutie, wil ik u waarschuwen.

Ga niet te ver in uw machtsdenken. Want de Overheid komt nu aan het Soeverein recht van mensen op het leven in hun eigen lichaam en huis, en het beschermen van familie en kinderen.

Daar ligt een gevoelsmatige grens, en die wordt in wezen al overschreden, als deze suggesties in hoofden van mensen in posities op gaat komen als NORMAAL te maken, laat staan dat ze deze dingen gaan uitspreken voor camera's en in de media.

Wees nu voorzichtig!! In Duitsland gaan al miljoenen mensen de straat op...nog is dat vreedzaam.

Ik meen hier slechts te moeten waarschuwen, ik ken de psychologie goed genoeg om te zien wanneer mensen op posities te ver gaan, en dat is nu, en de gevolgen zullen niet goed zijn.