

Verzonden: donderdag 24 september 2020 11:01
Aan: Griffie Noordoostpolder
Onderwerp: Dierenambulance NOP.....

Goedemorgen,

Enkele weken geleden voelde ik mij genoodzaakt een bericht schrijven over de wantoestanden bij de dierenambulance in Emmeloord.

Dat bericht is gestuurd naar de gemeente Emmeloord. Echter geen enkele reactie op gehad. Dus nu nog een keer.

Het is schandalig zoals het gaat. Of misschien beter, zoals het ging. Ik begreep dat ze weer rijden. Met wie is mij echter niet duidelijk.

Een aantal weken geleden, op 9 augustus om precies te zijn, is er door de dierenambulance Noordoostpolder een broodmager, wit poesje opgehaald in de

Het diertje is naar de VOOR-opvang gebracht en daar enkele weken (!!) geweest, zonder medische verzorging, bij andere katten en katjes, een egel zelfs, wat al helemaal niet mag, en volgens mij ook een konijn.

Alles zat naast elkaar, terwijl ze gescheiden hoorden te zitten i.v.m. overdraagbare ziektes.

Ik ben zelf jaren vrijwilliger geweest op een dierenambulance in een andere gemeente, dus ik weet waar ik over praat. Maar dat even terzijde.

Wellicht zijn de regels intussen veranderd, maar besmettingsgevaar verandert niet. Huidige situatie in de wereld is een groot voorbeeld.

Het diertje was gechipt en er zou achterhaald worden waar het vandaan kwam, maar niemand heeft zich vooralsnog gemeld.

Ik had te kennen gegeven dat ik belangstelling had, en nog steeds heb, voor het beestje, maar daar werd absoluut niet op gereageerd.

Ik mocht, samen met mijn schoonzus nog een keer langskomen, op uitnodiging van meneer, als ik me niet vergis. Mevrouw aldaar was er niet blij mee, maar kon niet anders meer, dus konden we komen om "afscheid te nemen". Hoezo afscheid?? Ik wilde het beestje overnemen, adopteren zo gauw het kon of nadat het geregistreerd was, maar verbazing alom dus.

Bovendien werden we zeer onvriendelijk bejegend, om niet te zeggen onbeschoft. We hadden een paar minuten en toen werd ons dwingend medegedeeld te vertrekken en het gesprek was volgens mevrouw afgelopen en ze wilde ons niet meer te woord staan.

Ik moest asiels maar in de gaten houden of ze daar niet werd aangeboden. Ze wilde niet zeggen waar het dier heen gebracht zou worden. Wij hadden echter wel een vermoeden.

Later zagen wij op Facebook een dramatisch verhaal over diefstal van geld en een kat, hèt katje dus.

Allerlei warrige verhalen, maar geen exacte gegevens over hoe en wat.

Ja, wantoestanden bij o.a. de beheerders van de dierenambulance. Rekeningen niet betaald. Geen medische zorg verlenen, met de kas ervandoor etc. etc.

De kat schijnt nu verzorgd te worden bij de mevrouw, eerder in dit stuk vermeld. Er was sprake van herplaatsing als de kat genezen was, maar dat heeft zij inmiddels herroepen.

Ook zij moet zich aan de regels houden, de kat is niet via het asiel herplaatst en kan, mijns inziens, haar eigendom niet zijn. Zij heeft misbruik gemaakt van haar positie, als chauffeuse van de dierenambulance.

Intussen ligt de dierenambulance op z'n gat, en worden er allerlei verhalen verspreid op Social Media door de dierenambulance en mevrouw Ik vind dat zeer onprofessioneel. Zoiets hoort niet uitgevochten te worden op Facebook!

Er zitten zeker nog 6 à 8 katten, die allemaal naar het adres aan de komen, vanwaar de witte, meer dood dan levend, was opgehaald. Ze wachten daar op.....ja wat?

Dat was ook bekend gemaakt aan de dierenambulance, die daar ook op in hadden kunnen haken. Deze katten horen daar niet, maar worden door mijn schoonzus, verzorgd, gevoerd en een slaapplek gegeven omdat ze het leed niet kan aan zien.

Er wordt bovendien op ze geschoten, ergens vandaan, gezien de gaatjes in de vachtjes van sommige dieren. Van de verwondingen zijn foto's gemaakt.

Waarschijnlijk zijn al die dieren, gezien het formaat en dezelfde uiterlijke kenmerken, afkomstig van hetzelfde adres als de witte, waar ze niet goed verzorgd worden.

Ook dit is bekend bij de dierenambulance.

Politie? Dierenpolitie? Het schijnt dat dit allemaal kan.

Alles bij elkaar is het in ieder geval een feit; zo ga je niet met dieren om!! Dit kan niet.

Een dierenambulance hoort dieren te helpen en te redden en ze dan te verplaatsen naar de normale opvang en niet te confisqueren.

Wij meenden er goed aan te doen om het beestje op te laten halen door de dierenambulance NOP.

Met de nadruk op meenden ja.

Dit wilde ik u even laten weten.

Misschien nog interessant;

<https://www.licg.nl/vermiste-of-gevonden-dieren/#de-eigenaar-van-een-huisdier-wordt-gearresteerd-wie-is-er-nu-verantwoordelijk-voor-de-dieren>

Met vriendelijke groet,

.....