

Emmeloord, 7 november 2022

Betreft: Herontwerp park 'De Erven

Geachte heer/ mevrouw, leden van de raad,

Op 5 oktober 2021 kwamen we als buurtbewoners bij elkaar om te praten over het centrale park in de wijk De Erven. Het was duidelijk dat er onderhoud nodig was, het park was overwoekerd en er was ook hinder door jeugd. Mede doordat het zo overwoekerd was, was dit voor de jeugd een beschutte plek om te drinken, te blowen en te spuiten. Niet meer dan logisch dat hier klachten over kwamen door buurtbewoners. Zelf hebben we dit ook meermaals aangekaart i.v.m. onze spelende kinderen in het park.

Wat fijn, er wordt wat gedaan aan het park! Als omwonenden voelden we ons hierin gehoord. Op 5 oktober mochten we het concept plan bekijken en onze input geven. Ook werd er een enquête uitgezet waarin we onze wensen mochten doorgeven.

In deze enquête werden opties als; sport en spel toestellen, een klimbos, meer spel met water, verharde paden om te skeeleren etc. aangedragen. Dit klonk alsof er grootste plannen mogelijk waren en we waren als buurt enthousiast. Ook gaven we aan dat meer verlichting wenselijk is, prullenbakken en wellicht zitplekjes voor jong en oud. De jeugd moet niet geweerd worden, maar moeten juist de mogelijkheid krijgen om ergens samen te komen.

Onze verbazing was dan ook groot dat we van deze opties niets terugzien in het definitieve plan, wat we via <https://deleefbarestraat.nl/project/wijkpark-de-erven-emmeloord/> kunnen inzien. Geen nieuwe speelmogelijkheden, geen sporttoestellen, zelfs geen nieuw voetbaldoel.

Uiteraard zijn we blij dat er wel is geluisterd naar onze wens voor verharde paden, zodat kinderen in ieder geval skeelerend door het park kunnen, dank daarvoor.

In de afgelopen weken toen het park plat werd gegooid en er zand, modder en heuvels ontstonden keek ik meermaals naar buiten, waar ik groepjes kinderen zag spelen in het park. Fietsend over de zandheuvels, in de modder en in het zand. Het deed me denken aan vroeger, toen ik met mijn buurmeisjes speelde op bouwgebied hier in dezelfde omgeving. Buiten zijn, ontdekken, spelen en vies worden, groot onderdeel mijns inziens van fijn kind kunnen zijn! Klimmen, klauteren, sporten en de mogelijkheid om fysiek uitgedaagd te worden, maar vooral elkaar te ontmoeten. Dat kinderen buiten spelen is allang niet meer vanzelfsprekend, de schermpjes lonken maar al te vaak. In deze omgeving mist mijns inziens een aantrekkelijk speelterrein waar kinderen naar toegetrokken worden. Dat de klimtoren en kabelbaan blijven staan schetste mijn verbazing. Deze toestellen functioneren welliswaar nog, maar zelfs ik heb hier nog op gespeeld, zo'n 26 jaar geleden.

Ik mis vernieuwing in dit plan. Er licht een prachtig park met ontzettend veel ruimte en mogelijkheden om iets aantrekkelijks neer te zetten; sporttoestellen, een doeltje, schommels, klimtoestellen, etc.

Ik zou het erg jammer vinden als er niet nogmaals naar gekeken wordt wat er nog meer mogelijk is en zie het ook als een gemiste kans om iets voor de kinderen en jeugd in deze wijk te doen.

Helaas ontbreekt het mij aan tijd om alle omwonden bij deze brief te betrekken, uiteraard weet ik dat er meerdere zijn die er net zo over denken. Wellicht willen jullie erover nadenken of er nog een enquête uit kan gaan hoe de buurt over het definitieve plan denkt?

Ik, moeder van twee kinderen, zou het zeer waarderen wanneer jullie de plannen voor het park toch nog zouden willen heroverwegen. Jullie mogen uiteraard altijd contact met me opnemen om met jullie mee te denken.

Ik wens jullie alle goeds met het verdere verloop en dank voor het aanhoren van deze woorden.

Met vriendelijke groet,

.....